

Elev Sommerlejr 2020

Endelig! Efter lang ventetid og rigelig tid til at fordøje hele "oplevelsen", er det endelig blevet tid til at få historien om elevsommerlejren i HLF.

Tilbage i slut juli fik jeg for anden gang æren af at være med til endnu en elevsommerlejr, hvor fokus lå 500% på faldskærmsudspring. Fra den 20. juli til den 26. juli var HLF Skydive værter for elevsommerlejr 2020, og hvilken "fest" det var. (Hold fast i betegnelsen "fest"). Trods de kort sagt sløve vejrudsigter og store mængder blæst, stoppede dette ikke HLF fra at holde en helt igennem fantastisk springuge for elever og andre springere generelt.

Jeg (elevspringer med en 15 spring +/-) kom til Struer den 20. juli med håb om at komme i luften trods det dårlige vejr. Vejret var desværre imod os det meste af dagen, og vi krydsede alle fingre for at vinden ville lægge sig i løbet af aftenen. Endelig blev det aften og vinden lagde sig, og flyverne fløj i pendulfart op og ned med elever, i det korte tidsrum vi havde. Trods en hård dag med minimal springaktivitet fik undertegnede stadig en masse ud af dagen i form af flere pakninger, og et enkelt spring om aftenen. Et godt råd til alle nye elever, som i sikkert har hørt før; "Hold jer nu til, så kommer springene af sig selv!" Hele aftenen sluttede af, som det så oftest gør i faldskærmsporten, med en hyggelig aften med en øl eller to og lyden af "Øl-klokken" hele aftenen. (Her henviser jeg til mit tidligere ansvarlige sprogbrug omkring betegnelsen fest.) Det kan ikke understreget nok hvor stærkt kammeratskabet er i faldskærmsporten, så deltag og vær social! Alt dette "fest" var selvfølgelig med henblik på at vejrudsigten lovede et lille vindue til spring tidligt næste morgen.



Morgenen efter fik jeg igen æren af at komme i luften i vores smalle springvindue, hvorefter blikket igen gik tilbage på pakkelokalet. Dette var egentlig meget karakteristisk for det meste af weekenden,



Spring tidligt om morgenen og senere på aftenen. Trods mængden af springaktivitet kan jeg ikke understrege, hvor meget man lærer af at deltage i sådan en sommerlejr. Ikke nok med at man lærer en masse nye mennesker at kende, så fik vi også store mængder af teoriundervisning, både i skærmflyvning, pakning, landing i vand og i at spotte. Vejret var måske imod os, men læringskurven var yderst progressiv. Selvom vi

igennem vores uddannelse får undervisning i indflyvning og landing, var det udvidede skærmflyvningskursus vi fik ekstra givende. Her blev vi undervist af ”pænt sagt” en af Danmarks mere rutinerede præcisionsspringere i form af Pernille Lykke. Hun kom med super gode fif til skærmflyvning, og især hvordan man forbereder sine prøvefinaler. Dette har sammen med spotter kurset gavnet mig virkelig meget.

Afslutningsvist vil jeg bruge dette lille indlæg som et opråb til alle elever i den danske faldskærmssport. Tag nu afsted til DFU arrangementer også selvom der er lidt langt, eller man ikke lige kender nogen. Selvom det at springe faldskærm er p**** fedt, så var det jeg tog med derfra helt klart det sociale. Faldskærmssporten er helt fantastisk både selve sporten, men i den grad også folkene i den. Jeg har personlig selv fået mig en springmakker eller 10 ekstra hen over en lille uge!

En ting der er 510% sikker er det faktum at jeg trapper op til den næste elevsommerlejr, og håber at dette indlæg har kunne motivere en elev eller to til ligeledes at deltage.

Skrevet af: Jakob Skov, Nordjysk Faldskærmsklub